



NIEUWSBRIEF DE CEMBER 2021 ONZE STABYHOUN

Vereniging voor het behoud en de ontwikkeling van het ras Friese Stabij en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras

Beste leden,

Eén ding is zeker: 2021 is een jaar om nooit te vergeten. In de wereld om ons heen, thuis én bij de vereniging Onze Stabyhoun veranderde veel. Een nieuw bestuur bij de vereniging met de ambitie om de vereniging te laten groeien. Gelukkig bleef één ding dit jaar onveranderd: de liefde voor onze honden en hun onvoorwaardelijke liefde voor ons.

Honden voor het leven. Dat is de titel van een boekje van Arthur Japin. "Een heerlijk boek voor hondenliefhebbers en hun ouders" staat op de achterzijde van het boekje. Een echte aanrader voor onder de kerstboom. Ik werd bijzonder getroffen door de zin: "ik begrijp honden beter dan ik katten of konijnen begrijp. Dat komt omdat ik zelf door een hond ben opgevoed". Je leert lessen van je hond!

Onze Okke begint iedere dag vol goede moed en vertrouwen ongeacht wat er gisteren allemaal gebeurd is. Hij denkt niet na over gisteren of morgen, maar gaat uit van wat hij nu nodig heeft. Eten, drinken, aandacht, slapen, spelen: Okke doet alles met volle overgave. Het laatste waar hij zich druk over maakt zijn uiterlijkheden. En het maakt hem ook echt niets uit hoe jij eruitziet. Of je nu op je best of op je slechts voelt en of je nu je mooiste jurk of je oudste joggingbroek draagt: je hond houdt van je. Precies zoals je bent. Okke vindt het niet leuk als je hem terechtwijst (laatst is mijn jas van de kapstok gehaald en zijn alle hondensnoepjes uit mijn jaszak opgegeten), maar hij is het gemopper ook direct weer vergeten. Een hond doet simpelweg niet aan wrok.

Dus ik begrijp Arthur Japin wel: je voedt je hond op, maar kunt ook veel leren van je hond. Elke dag is voor een hond een nieuwe start. Dat leer je van je hond. Lach veel, speel lekker en wees gewoon eens lui in het nieuwe jaar.

Dat het coronavirus een grote impact heeft gehad op 2020 en 2021 is een feit en dat het ook nog in 2022 zal heersen is ook vrijwel zeker. De nieuwe 1,5 meter samenleving, de onzekerheden en het 'nieuwe normaal' is voor iedereen zwaar. De komende feestdagen zullen ook dit jaar anders dan anders verlopen.

Het bestuur van Onze Stabyhoun wenst alle leden geluk, liefde en gezondheid toe voor elke nieuwe dag. Fijne kerst en een prachtig 2022!

Yvonne Schram
Voorzitter

FOKKERIJZAKEN

Onze stabij, het verhaal van Taco

Na al diverse honden te hebben gehad, van Ierse Setter tot Maltezer leeuwjes, vonden wij, Ger en Jopie, het na het overlijden van Maltezer Leeuwje genaamd Scruffie, het welletjes geweest. We wilden op pad kunnen zonder steeds oppas te moeten regelen voor de hond.

Maar als je een echte hondenliefhebber bent, zoals wij, is denken en doen heel verschillend.

Na verloop van tijd kwamen we in aanraking met een Friese Stabij en waren we verkocht. Na toch nog enkele maanden praten, nadenken, overleggen en de consequenties bespreken gingen we echt op zoek naar een pup. Groot was onze blijdschap toen we een berichtje kregen dat er die nacht een nestje geboren was. Direct contact opgenomen en kregen we een hondje. Toen een naam zoeken. Samen met onze kleinkinderen, die net als wij direct verliefd waren op de leuke foto's, verzonnen we steeds de meest bizarre namen. Tot mij ineens de boekenreeks van Goud Elsje te binnen schoot en de man van Goud Elsje heette Taco. En zo kreeg onze pup de naam Taco.

Taco kwam bij ons en kon het opvoeden beginnen. Opvoeden?? Als hij iets deed wat eigenlijk niet mocht keek hij je aan met dat mooie koppie en smolten onze moppers weg als sneeuw voor de zon.

Taco is stapeldol op onze kleinkinderen en als zij komen is het de eerste 5 minuten een flink kabaal met een springende Taco en lachende kinderen. Lachen omdat Taco zo gek doet. Als de kinderen op de bank zitten, zit Taco ertussen en probeert hij zijn aandacht te verdelen.

Ook ging Ger met Taco op puppytraining. Dat ging wisselend goed en minder goed. Sommige lesdagen kon Taco zich niet concentreren en was de omgeving veel belangrijker dan de kunstjes/opdrachtjes die hij moest uitvoeren. Groot was dan ook onze verbazing dat Taco met glans het diploma haalde. Het leek wel of hij door had dat die ochtend belangrijk was. Daarna nog een gehoorzaamheidstraining gedaan en daar weer hetzelfde liedje. Soms ging het goed en op andere dagen had hij er geen zin in. Daarna zijn we gestopt met die trainingen en proberen we alles wat hij toch geleerd had vast te houden.

Taco gaat graag wandelen en dat doet Ger met hem. Als ik met Taco loop begin ik thuis al op hem in te praten. Taco let op: ik ga nu met jou lopen, je gedraagt je eigen, er wordt niet als een dolle rond gerend, gewoon netjes lopen en braaf zijn. En het wonder geschiedt dan, ik kan Taco op 2 vingers meenemen. Het leukste zijn de honden losloop terreinen, waar Taco sociale contacten opdoet en met zijn honden vriendjes kan spelen.

Ook gaan we af en toe bij het zusje van Taco op bezoek en we vragen ons dan steeds af of ze elkaar herkennen.

Toen Taco ruim een half jaar oud was kregen we de vraag of we Taco in willen zetten als dek reu. Dat leek ons wel wat. Dus werd Taco gezien en gekeurd en met glans goedgekeurd.

Ook wij zullen het heel leuk vinden dat Taco voor wat nageslacht mag zorgen en dan hopen we natuurlijk dat deze honden net zo mooi en lief zijn als onze Taco. En ook dat hij op deze manier kan bijdragen aan de instandhouding van dit prachtige ras. Taco is ook te zien op de website bij de dek reuen.

Jopie Verdonk 06-46313277 en Ger van Horrik 06-15901328.



Wil je zelf ook een dekreu onder de aandacht brengen van onze leden, dan kun je je verhaal en foto opsturen naar info@onzestabyhoun.nl

VUURWERK EN FEESTDAGENSTRESS BIJ ONZE GELIEFDE VIervoeters

Vuurwerk en feestdagenstress bij onze geliefde viervoeters.

De meeste honden worden angstig voor vuurwerk op latere leeftijd. De Friese stabij is een ras wat extra gevoelig is voor geluiden. Vanwege deze aanleg kunnen ze eerder vuurwerkangst ontwikkelen! Bijna iedereen is druk met de kerstdagen. Ook dit voelt je hond feilloos aan en dit kan stress veroorzaken, doordat er bijvoorbeeld extra mensen aanwezig zijn, extra geluid enz. De ene hond wil graag dichtbij zijn baasje(s) zijn en de andere wil juist graag een verstopplaats, zoals de bench of een kamer in het huis waar de hond zich op zijn gemak voelt. Probeer ZEKER met oud en nieuw om hier extra rekening mee te houden voor uw Stabij en laat de hond NIET alleen thuis.

Hierbij enkele tips:

- Uitlaten: plan s 'morgens een grote wandeling, zodat de hond goed uit is geweest. De rest van de dag kun je de hond dan rondom het huis uitlaten. Laat je hond NIET loslopen, als je het ook maar enigszins NIET vertrouwt. Mijn ervaring is dat de honden s' avonds niet meer mee willen gaan wandelen en dan hooguit gauw even een plasje in de tuin doen en dat ze dan gauw weer naar binnen willen. Ik kijk dan of het, voor ik naar bed wil gaan, weer rustig is. Is dit zo dan wandel ik s' nachts nog een klein stukje.
- Sluit deuren en ramen: dieren hebben soms de neiging om weg te lopen als ze angstig zijn. Als het dier grote paniek ervaart, zal hij proberen te ontsnappen door alle mogelijke openingen.
- Verstopplaats of vluchtplaats: als de hond veel stress ervaart door de drukte, harde geluiden of vuurwerknallen kan het zijn dat het dier zich terug wil trekken in een voor hem veilige omgeving. Geef je hond deze mogelijkheid.
- Ondersteunen: Vroeger was vaak het advies om bange honden niet te steunen, omdat dit de angst zou versterken! Angst is een emotie en geen gedragsuiting. Je kunt dit dus niet belonen, je kunt dus ook niets verpesten. Een hond die bang is voor vuurwerk voelt zich erg ongelukkig en alleen op de wereld! Steun je hond dus door het dier rustig te aaien en praat tegen hem zoals je anders ook doet. Deze steun zorgt voor vertrouwen. Laat de hond zelf zijn plaats kiezen waar hij wil zijn en dwing hem niet ergens te gaan liggen waar jij wilt.
- Beperk het lawaai als dit kan. Doe rolluiken of gordijnen dicht, zodat het geluid minder te horen is en ook het vuurwerk niet kan worden gezien.
- Muziek: zet een muziekje op of zet de tv aan met een gezellig programma zonder knallende geluiden.
- Geluidstraining: begin op tijd (het liefst zeker een paar maanden voor de feestdagen) met een geluidsvideo voor dieren met vuurwerk geluiden. Op YouTube staan er enkele en deze zijn ook te koop bij dierenwinkels of via de

dierenarts. Je begint met deze zachtjes af te spelen. Je beloont de hond met zijn lekkerste beloning na de knal, zodat het dier op een gegeven moment de koppeling maakt dat er na iets engs (de knal) zijn lekkerste beloning volgt. Door dit vaak te herhalen maakt dit de knal uiteindelijk de voorspeller van iets prettigs. Deze geluidsopname speel je dan steeds iets harder af. Is de hond al heel angstig zoek dan professionele hulp. Bijvoorbeeld via je hondenschool. Die hebben vaak een gedragstherapeut in hun midden of via de dierenarts.

- Medicatie of andere hulpmiddelen: dit is een lastige, er zijn veel fabels en misverstanden over medicatie. Voorheen schreven dierenartsen vetranquill voor. Dit middel verslapt de spieren van de hond. Het maakte juist de hond geluidsgevoeliger en wordt (gelukkig) al jaren niet meer voorgeschreven. Continu bang zijn is verschrikkelijk voor de hond. Medicatie kan de hond en de geluidstraining ondersteunen, maar geef dit alleen in overleg met de dierenarts. Er zijn momenteel 2 medicijnen die officieel geregistreerd zijn, nl Pexion en Sileo. Pexion mag langere tijd worden gegeven en is dus geschikt voor honden die anders wekenlang bang zijn. Sileo is een gel die je op de slijmvliezen van de hond smeert. Het is snel uitgewerkt en dus alleen geschikt voor kort gebruik. Wordt je hond plotseling overvallen door vuurwerk, neem dan direct contact op met de dierenarts en vraag om Alprazolam. Dierenartsen mogen dit niet meer voorschrijven als eerste medicijn, maar mogen dit wel voorschrijven als andere medicatie niet werkt. Er zijn ook via de dierenwinkel allerlei middelen verkrijgbaar. Lees je goed in voor je iets koopt en vraag ook vooral om advies. Ik heb hier persoonlijk geen ervaring mee.
- Hersenerkjes/vuurwerkdoos: Als de hond bekend is met hersenerkjes en andere verstop spelletjes dan is een vuurwerkdoos ook een mooie afleiding. Maak de vuurwerkdoos vooral succesvol voor de hond en niet te moeilijk. Kijk op www.service4dogs.nl/vuurwerkpakket-voor-je-hond voor suggesties en geef de doos vol met allerlei lekkers en leuke scheur- en sloop spelletjes zo rond 23.30 uur.

Als hondeneigenaar met een bange hond krijg je wel eens de opmerking “het ligt aan de baas, hoe die ermee omgaat” Dit is dus NIET waar, als baasje heb je daar nauwelijks invloed op. Het is voor de eigenaar van de hond onnodig kwetsend. In een huishouden met meerdere honden kan het zomaar zo zijn, dat de ene hond bang is en de andere niet. Baasjes pas goed op je trouwe viervoeters en hierbij wens ik jullie fijne feestdagen en een mooi, gelukkig en gezond 2022.

Marijke Verwey

Met dank aan Jeanette Wierda van gedragscentrum Focus & Training

Bank: NL18INGB 0008 0913 39
t.n.v. Onze Stabyhoun
Kamer van Koophandel nummer
57407428

Telefoon: 06-53548080
E-mail: info@onzestabyhoun.nl

www.onzestabyhoun.nl